

Ο εθνικός κήπος και η βασίλισσα των φοινίκων



Την άνοιξη του 1839, το ιστιοφόρο με το όνομα “Φοίνιξ”, έφτασε στα νερά του ...εξωτικού Αργοσαρωνικού και έδεσε στα ανοιχτά του Φαλήρου. Στην κοιλιά του, το Γενοβέζικο πλεούμενο κουβαλούσε κοντά στα 15 με 20 χιλιάδες ριζωμένα φυτά.

Οι επιθυμίες-εντολές της βασίλισσας Αμαλίας ήταν σαφείς. Ήθελε δίπλα στα ανάκτορα, εκεί στο λόφο της Μπουμπουνίστρας έναν κήπο, που όμοιος του δεν θα υπήρχε και που θα έφερνε κάπως στους κήπους της πατρίδας της. (Γερμανία) Ήταν πολλές οι φορές που οι εργάτες είχαν δει την βασίλισσα να είναι καθισμένη στον βράχο, στο νοτιοανατολικό άκρο του κήπου και από εκεί να επιβλέπει τις εργασίες. Ένας βράχος περί τα 6 μέτρα ύψος, που δικαίως πήρε το όνομά της... ο βράχος της Αμαλίας.

Ακολουθήστε μας στην ιστορία του εθνικού μας κήπου, στις εξορμήσεις που κάναμε εκεί και σε αυτά που παρατήρησαν τα παιδιά

Απόσπασμα από την ιστοσελίδα carnet de voyage

...Στις 8 Μαρτίου του 1846, η βασίλισσα Αμαλία έγραφε στην βασίλισσα Τερέζα της Βαυαρίας: “Οι φοίνικες που έχω φυτέψει, ήδη αναπτύσσονται θαυμάσια και φαντάζομαι πώς θα κάνουν τον περίπατο τους οι άνθρωποι ύστερα από 300 χρόνια κάτω από αυτούς.

Έτσι και εμείς αποφασίσαμε να επισκεφθούμε τον κήπο, να δούμε πόσοι ψηλοί έγιναν οι αγαπημένοι φοίνικες της βασίλισσας Αμαλίας.





Η βασίλισσα Αμαλία τόσο πολύ αγαπούσε τα λουλούδια και τα δέντρα, ώστε έφτιαξε αυτόν τον τεράστιο κήπο, με μεγάλη φροντίδα. Η οικογένειά της είχε παράδοση στο να δημιουργεί και να συντηρεί πάρκα και κήπους... Έτσι η μικρή Αμαλία μεγάλωσε μέσα σε μία τεράστια ποικιλία φυτών, λουλουδιών και δέντρων που είχε μάθει πολύ καλά να φυτεύει, να ποτίζει και να παρατηρεί όλες τις αλλαγές στον κήπο της.

Λίγες μέρες όμως πιο πριν...

Αρχίσαμε τον δικό μας λαχανόκηπο! Με αφορμή τα φυτέματα του φθινοπώρου, ήταν η τέλεια ευκαιρία να προετοιμάσουμε το έδαφος για την εκδρομή στον κήπο της βασίλισσας.





Η ημέρα της εκδρομής έφτασε...

Όλη μας η περιήγηση στον κήπο βασίστηκε στην ανακάλυψη κάποιων ιδιαίτερων στοιχείων και τοπόσημων μετατρέποντας τον κήπο σε έναν χώρο ανακάλυψης και διεγερσιακής μάθησης. Τα παιδιά διασκέδασαν πολύ ψάχνοντας, παρατηρώντας και παίζοντας!

Τα παιδιά φωτογράρισαν διάφορα στιγμιότυπα από τον κήπο που τους έκαναν εντύπωση καθώς έψαχναν τα στοιχεία για την ανακάλυψη του μονοπατιού που είχαμε δείξει ήδη στην τάξη .

Ουασιγκτόνιες

Όταν έφτιαξε τον εθνικό κήπο, φύτεψε η ίδια τις Ουασιγκτόνιες, τα πανύψηλα δέντρα, φοινίκες, που κοσμούν την είσοδο. Άλλωστε ήθελε να την θυμούνται καλύτερα ως η βασίλισσα των φοινίκων.



Το ηλιακό ρολόι

Να Ελένη! Το ηλιακό ρολόι!
Αναφώνησε με ενθουσιασμό ο
Νικόλας, μόλις λίγα λεπτά μετά την
είσοδό μας στον κήπο.



Αυτά είναι κόκκινα
λουλούδια, είναι οι Ιβίσκοι;
Αναρωτήθηκε ο Μιχάλης

Μετά τις
Ουασιγκτόνιες,
συναντήσαμε τον
μεγάλο Δρυ που
στέκει αγέρωχα για
πάνω από 200 χρόνια
και εκείνος



*Πόσα παιδιά χωράνε να αγκαλιάσουν το
δέντρο;*

*“Πιαστείτε μια μεγάλη αγκαλιά να
μετρήσουμε τον Δρυ”*



*Με γρατζουνάει...εμένα με γαργαλάει, είπαν τα
παιδιά και εμένα μου τσιμπάει το χέρι. Κατερίνα
είναι γαργαλητό αυτό το δέντρο...*



Με τα αυτοσχέδια εργαλεία παρατήρησης, που είχαμε φτιάξει λίγες μέρες πριν, αρχίσαμε να παρατηρούμε ό,τι μας κέντριζε το ενδιαφέρον.

Δεν παραλείψαμε όμως να βγάσουμε και φωτογραφίες τις χελώνες, τα πεσμένα φύλλα, τα παράξενα κλαδιά και πολλά άλλα.

Georgia ο' Keffee. Ιβίσκος

Ένα από τα στοιχεία που έπρεπε να βρούμε για να μην χάσουμε το μονοπάτι προς την λίμνη με τα Κόι, τα στρουμπουλά ψάρια που σε αφήνουν να τα χαιδέψεις και τους πυροσβέστες, το θεόρατο δέντρο, μεγάλο σαν την τάξη μας, ήταν ο Ιβίσκος. Πίσω στην τάξη είχαμε δει τα αποξηραμένα φύλλα του, του βάλαμε ζεστό νερό να δούμε τι άρωμα έχει και είδαμε τους πίνακες της Georgia ο' Keffee.



Άνθη από Ιβίσκο και πορτοκαλιά και το ζεστό νερό αμέσως χρωματίζεται





**Ψάχνουμε
τον Ιβίσκο
παιδιά!**

Πού είναι; - Να εκεί!
Πού;
-Μέσα εκεί!



Από ένα τέτοιο ταξίδι
σίγουρα δεν θα έλειπαν και
οι μικρές μας συλλογές



Κοίτα τι βρήκα! Ένα κίτρινο
φύλλο!



Μαζέψαμε μικρούς θησαυρούς της
φύσης και τους κρύψαμε στις τσέπες
μας



Θα βρουν οι μικροί μας
εξερευνητές τα στοιχεία που θα
μας οδηγήσουν σταδιακά στην
λίμνη με τους κοκκινόλευκους
κυπρίνους και τα δέντρα με τα
παράξενα σχήματα;

Η Μυρτώ

Επόμενος
προορισμός το
δέντρο με το
όμορφο όνομα. Ο
κορμός της γεμάτος
γραφές, σημάδια,
βαθουλώματα
και εξογκώματα.
Αποτυπώσαμε και
εμείς όλες αυτά με
γραμμές και σχέδια





Βουρ για τα επιδαπέδια ψηφιδώτα.

Για τρίψτε με τα πόδια σας το πάτωμα, μπορείτε να νιώσετε τα βότσαλα από κάτω;



Κατερίνα;;;
Ελένη;;;

Δεν μας δίνει κανείς σημασία...Ο ήχος του παφλασμού του νερού και μια σπηλιά, έκλεψαν την παράσταση

Για να ακούσουμε πιο προσεκτικά;
Τι ακούγεται από εκεί;

Είναι παγωμένο το νερό



Να βουτήξουμε τα χέρια μας μέσα;

*Είναι ένα ποταμάκι...
με αυτό θα ποτίζουν τον
κήπο, είπαν τα παιδιά*



“Ελάτε και από εδώ, έχει και λίμνες”
φώναξε ένα παιδί

Και μόλις ξεχώρισαν τι έκρυβαν πάνω τους τα
βραχάκια...

Τα παιδιά ξετρελάθηκαν με τις χελώνες και
βάλθηκαν να τις ζωγραφίζουν και να τις
φωτογραφίζουν





Η λίμνη με τα Κόι



Η περιήγησή μας όμως όφειλε να συνεχιστεί. Έπρεπε να βρούμε το δέντρο με το παράξενο όνομα και το μέγεθος του κορμού όσο η τάξη μας! Τα παιδιά σε όλη τη διαδρομή φωτογράφιζαν, σύλλεγαν, ζωγράφιζαν ό,τι έβρισκαν ενδιαφέρον...γελούσαν, έπαιζαν, έκαναν το τρενάκι στις βοτσαλόχτιστες υδροροές κατά μήκος των μονοπατιών...





Ο κήπος με τις νεραντζιές

*Ο πυροσβέστης
Το δέντρο, με το παράξενο
όνομα, που μας σήκωσε
στις ρίζες του...*





Στις μεγάλες ρίζες του και στα τεράστια κλαδιά του ξεκινήσαμε μία φοβερή περιπέτεια ανακάλυψης και παιχνιδιού. *Σκαρφαλώσαμε, ισορροπήσαμε, κρυφτήκαμε μέσα στα βαθουλώματα των κλαδιών του, πήγαμε από την πίσω πλευρά εκεί που ανθρώπου πόδι δεν έχει πατήσει και σαν γνήσιοι εξερευνητές βρήκαμε ζωγραφιές πάνω στον κορμό του και όλοι σπεύσαμε να τις δούμε από κοντά.*





*Είμαστε στη
ζούγκλα!!!
Αναφώνησαν
τα παιδιά*





Έχει ένα μυστικό πέρασμα,
ελάτε! Είπε η Εριφύλη



Και κάπου εδώ
ήρθε η ώρα της
επιστροφής! Σύντομα
θα ξαναειδωθούμε
στον υπέροχο κήπο της
βασίλισσας των φοινίκων