



Βρισκόμαστε σε πόλεμο



Οι στρατιές ανθρώπων
πλησιάζουν...

Βλέπουμε ένα τοπίο
που θα μπορούσε να είναι έρημος



Μέσα στην έρημο
υπάρχουν δυο τρύπες.



Να φτιάξουμε και εμείς
τα οδοφράγματά μας από
καρέκλες...Ας χωριστούμε σε δύο
στρατόπεδα!

**Μέσα στις τρύπες
υπάρχουν δυο στρατιώτες.**





Είναι

εχθροί.

Κρυφτείτε



Τις τελευταίες μέρες, το σχολείο μας προετοιμαζόταν πυρετωδώς για τον ερχομό της επετείου, εκείνης του ισχυρού ΟΧΙ που έμελλε να καθορίσει την ιστορία, λίγες δεκαετίες πριν.

Σημαιάκια, παρελάσεις, πίνακες ζωγραφικής με ηρωίδες και ήρωες του 1940, ποιήματα και διηγήματα μετέφεραν στα παιδιά το κλίμα της εποχής και τα ιστορικά γεγονότα.

Μα και μουσικές ήχησαν στους διαδρόμους και στις τάξεις μας! Και οι φωνές τους ενώθηκαν με τις δικές μας φωνές με ένα ηχηρό “Οχι”







Όχι στον πόλεμο! Ναι στην Ειρήνη!



Ευγένιος Ντελ

Παρακολουθήσαμε τ
Ειρήνη» του Αριστο
εικόνες από τον πόλε

Για μια στιγμή! Τι κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μακριά από τις οικογένειές τους, μόνοι τους μέσα στο κρύο χωρίς...



Χωρίς φαγητό...

Τα παιχνίδια τους

Τον σκύλο και τη γατούλα τους

...θα τους λείπει ο παππούς και η μανούλα

Με αφορμή το μεταφρασμένο, γαλλικό βιβλίο "Ο εχθρός", αφεθήκαμε σε μια αφήγηση όπου ο εχθρός κάποιες φορές μπορεί να είμαστε εμείς οι ίδιοι για τους άλλους και να προκαλούμε φόβο και τρόμο! Και τότε γινόμαστε εμείς αυτό το απειλητικό τέρας!

Μα κανένας μας δεν θέλει τον πόλεμο, ούτε εμείς, ούτε εκείνοι που βρίσκονται στο άλλο στρατόπεδο...Ας τους στείλουμε ένα γράμμα-ζωγραφιά για να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Τι μπορούμε να τους πούμε;





Θέλω να γυρίσω στον μπαμπά μου

Θα του πω να γίνουμε φίλοι

Η μέρα έκλεισε με τις ζωγραφιές-γράμματα πάνω στο Υφαντό μας

Θα του ζωγραφίσω μια χρυσή καρδιά και θα του την στείλω